

En Bagklog med sin sjæl på sin 65 års fødselsdag

Nicolai Winther-Nielsen, 26. oktober 2018

Kære sjæl!

Du elsker jo Bagklog på P1 med Esben Kjær. Hvad er så mere oplagt, end at du på denne ene dag laver en Bagklog med dig selv! På denne ene dag kan dine venner og familie måske grine med dig over, at du elsker at være flabet.

Sjæl, i dag kunne du gå på pension. Hvis du ellers ville. Skræmmende, men godt, at du stadig kan drømme og blive høj af at undervise unge mennesker i hebraisk. Og af at være sammen med konen og pigerne i dit liv. Fantastisk at de to skønne døtre gav dig føde i aftes i nogle stjernestunder! En uforglemmelig sjæler. Og skønt at pensionsalder er at kunne give den gas i tredje gear – nogen kalder det en tredje livsalder.

Men tænk dig også godt om på denne dag, kære sjæl. Husk på den dag du blev 60. Du stod op til dit Kristelig Dagblad og kunne læse den nøgne sandhed om, at du er distræt ([HER](#)). Det var jo også en forfærdelig skandale at du havde været præst i 3 måneder af dit liv 16 år tidligere, og at du ikke en gang kunne citere den aronittiske velsignelse! Et sådan sjælens syrebad er en hjælp, når du fristes af at være liturg eller præst. Nu forstår du endelig, hvorfor du ikke kan huske hvad andre hedder og hvornår du sidst har generet dem! Og, kære sjæl, du elsker jo dit liv som nørd og professor, så skidt være liturgi og alle andre stive former!

Men, sjæl, husk så også på, at det var hen på denne formiddag for fem år siden, at du fik beskeden om, at din fantastiske svigerfar havde fået et slagtilfælde og nu var på hospitalet. Så kan du da lære det, kære sjæl, at der findes så meget bedøvende ligegyldigt i forhold til selve livet og familien. Werner Olsen var en 86-årig utrolig varm og humoristisk personlighed, som holdt en flot tale til dig og din kone ved vores fejring af 60-årsdagen, og en uge senere er han ramt af svær sygdom. Tag ved lære af det, kære sjæl, at man kan blive lam i et splitsekund, og alligevel bevare humøret, troen og håbet midt i svær sygdom. *Carpe diem*, kære sjæl!

Nu er du jo rigtig godt gammeldags sur over, at du nu på 47. år fortsat skal være en del af et mindretal uden lige rettigheder. I 1972 var du med til at oprette DBI, og du forventede som en selvfølge, at en bibelsk stærk teologi en dag ville blive offentligt anerkendt som i andre normale lande med hensyn til mindretal. Tænk at du sikkert kommer til at gå i din grav uden at det med lov og ret er fastlagt, hvordan man kan drive en fri teologisk forskning og uddannelse uden for et statsfinansieret universitet. De mener, at du ikke kan være videnskabelig, fordi du har Bibelen og troen som dit personlige kompas. Tænk at du ikke engang kan betroes at undervise studerende der overøses af verdens højeste luksus-SU. Men når du har betalt din skat til den SU, så kan du glæde dig over at du sidder med elitestuderenter, der er dygtige nok til at finansiere deres egne studier. Men tænk hvis du ville kunne have fået en lille bitte kort snak med uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og så kunne dele nogen gode ideer om iværksætter og *minimal viable product* for teologiuddannelse. Vi skulle nok kunne komme på talefod: han æ jo osse en fornufts synnejd øver fra Agerskov, så vi ka bar ta æ snak å vort modersmål! Jeg forstår ikke at politiske og kirkelige myndigheder vil være det bekendt – og så i Grundtvigs fædreland! Gå hjem og vug!

Kære, sjæl, når du nu er 65, kan du ønske dig en gave. Og bare kom med en drøm: Kristian på Christiansborg! Intet mindre! Drøm bare videre om, at vestjyderne tropper op og stemmer på Kristian Andersen og så skaffer dig det ene kredsmandat, du så brændende ønsker dig at få på tinge. Efter borgmestervalget i Skjern må vestjyderne da kunne fatte, at alle kristelige skal give ham en fair chance! Intet andet parti har gjort noget godt for DBI, MF og missional kristendom. Slut med Venstre, Konservative, Liberale og andre lyseslukkere. Mange af de stemmer, som Esben Lunde Larsen tog, var jo også spildt, så hvorfor kan de da ikke bare satse på Kristian KD!

Men, kære sjæl, vær bagklog! Husk at du snart er en røst fra graven. Du har lært meget af dit skønne liv i det marginaliserede mindretal. Du har mødt store personligheder, og de har ændret dit liv fundamentalt. Skiderikkerne kan du bare glemme, de må leve med sig selv. Glæd dig over dem, der stadig gider at læse Bibelen sammen med dig og dem, der ønsker at lære hebraisk. Glæd dig med Salme 16 over at du ikke skal fastholdes i graven og en dag skal se Gud! Glæd dig lige så længe dit distræte liv varer ved! Og glem aldrig at være bagklog! Husk talen, kære sjæl, og tag ved lære!