

## En Bagklog Med Sin Sjæl på sin 66 års fødselsdag

Nicolai Winther-Nielsen, 26. oktober 2019

Kære sjæl!

Så er det tid til din anden *Bagklog Med Sin Sjæl* på sin fødselsdag. Det har været en god dag. Esben Kjær havde i dagens anledning inviteret en fabelagtig god gæst, Anne Sophia Hermansen. Skønt at du kunne more dig med at lytte til dette bramfri meningsmenneske i Kjært selskab (!) – hyleskægt, godt griner, klogt!

Op så kulminerede dagen med, at du blev fejret af din registrerede partner og firmamedejer, Jens Bruun Kofoed, og de to skønne kvinder i vore sjæleliv. Skønt at du kunne dyrke det [WIN-WIN VANILLA projekt](#), som betyder så meget for dig og din sjæleven i jeres kærlighed til Madagaskar. I går aftes var du ude på bowling med de to fabelagtige døtre i dit liv – du gav den gas og baghjul. Min sjæl hvad vil du mer? Tænk, hvor godt du har det i sammenligning med sjælelivet i dit elskede og forsmåede Afrika!

Sidste år bidrog du til bryllupskuren i bestyrelserne for de to arbejdspladser ([Bagklog 65 HER](#)), som har fyldt mest i din eksistens, DBI og MF. Du kunne ikke rigtig skrive så meget om din date i din Bagklog sidste år. Hvor er det dog skønt, at de to allerede efter et år nu har fået en frugtbar løsning på et moderne parforhold til at fungere: den ene part skal bare adoptere den baby, som den anden part allerede har adopteret fra Oslo! Når de er fælles om lille norske FIUCine, har de en sund interesse, som selv ikke Apartheitsdanmark kan smadre (endnu, da)! I Norge er der en frihedstradition, og de laver ikke benspænd mod frie kirkelige organisationer og præsteuddannelser. De fører ikke ideologikorstog mod friskoler. Oljemilliarderne ruller ind, men sydpå, for nordmænd vil have betaling for danske studerende mod at de får gratis norske læger!

I år, kære sjæl, oplevede du Befrielsens Øjeblik. Du er ikke mere koordinator af forskning, undervisning, lærerråd, bibliotek, og du skal heller ikke sidde med i Akademisk Rod og (Tids)forstyrelsen. Sjæl slå dig ro, spis noget slankemad, med måde, drik ikke for megen alkohol, og glæd dig over, at der er et liv efter Administrationen og før Pensionen! Glæd dig over, at du nu kan tale frit ud fra din sorte, gale lever og udgyde galde over alt og alle, helt uden at tage hensyn til arbejdet eller politikken. Spyt det ud i sikker forvisning om at Apartheiten er ligeglåd i begge ender. Væk med alle hævninger!

Kære sjæl, jeg ved du er så gal, skuffet, frustreret, chokeret, indigneret, sur og foruroliget. Nu sidder du på 48. år på din apartheitsuddannelse. Jeg har lidt ondt af dig, at du stadig ikke kan blive anerkendt som en dansk borger med lige rettigheder til uddannelse på samme vilkår som Monopolet. De borgerlige var en fuser, og hvem ved om Vikaren fra Himlen er et godt parti for dig, kære sjæl? Alt andet er dog ringere ...

Hva' med lidt sjælesorg, kære psyke? Der er ikke sundt for dig, at du hele tiden skal bekymre dig over, at du og alle andre undertrykte skal finansiere SU til de hvide 20-årige rige kapitalister på månedlig støtte på universitetsmonopolet, og så bagefter skal betale for uddannelsen af elitestuderende på MF og DBI. Du må for alt i verden ikke blive bitter eller voldelig i din frustration. Hold dig fra gadekamp! Husk at de forfulgte Jesus, og han sagde, at det kunne gå dig lige som ham, og sådan går det mange steder, og folk er ligeglåde.

Men nu skal du lige høre, kære sjæl! Vi har lige nu en inspirerende øverste apartheitsminister Mette. Hun er rigtig god til at sige undskyld for undertrykkelse og misbrug, hun er faktisk lige så god som sin sjæleven Pernille til at græde på en talerstol. Sosserne har nu sagt undskyld til Godhavn og Grønland, Måske mener Mette det også, så sosserne finder en masse penge, der kan bevise ægtheden i undskyldningen. Det fantastiske, og nu af Donald Tumpe ombejlede Grønland, kan sagtens bruge en masse ekstra milliarder!

Men her er jo løsningen, kære sjæl! Kræv en undskyldning fra apartheitsministeren! Hun snakker så meget om tillid. Fortæl hende at en undskyldning vil give dig tillid til lige rettigheder for alle i demokratiet! Mette skal bare på apartheitstalerstolen undskylde for at MF og DBI ikke for årtier siden er blevet akkrediteret som uddannelsesinstitutioner. Hun skal dybt beklage, at dine dygtige studenter ikke får luksus-SU, men i stedet skal betale SU til deres jævndrende monopoliststuderende. Hun må gerne græde, når hun siger undskyld for, at hun og hendes Demokratur-maskine har undertrykt dig og dine i et halvt århundrede. Du skal fortælle hende, at du forventer, at hun mener det, og at du gerne vil have den halve milliard tilbage, som det har kostet dig og dine at uddanne gode bibeltro elitestuderende i 50 år. Læg gerne renter på! Fortæl hende, at nogen af disse studerende er fantastisk dygtige og vellidte og ikke prygelknaber, som Esben Exil. Giv hende en lektion i, at hendes demokratur skal måles på om monopolet og maskineriet undertrykker dit mindretal.

Men, kære sjæl, vær bagklog! Husk at du snart er en røst fra graven! Husk at det er totalt ligegyldigt, hvad du siger, tænker og mener, og bered dig på at apartheit bare vil blive værre! Men glæd dig over alt det gode du har, trods demokratiet. Glæd dig over sjælevenner og Den Gode Sjælesørger! So long til næste år!